

STAMBOOM DOSSIER

JOHANNA GEERTRUIDA HOENSELAARS (1875 - 1968)

Alias: Zuster Maria Coletha

Versie 1.6 240201 door Ir. René Martens RI Msc
Genealogie Hoenselaars IV

Geboren Groot Linden - 01 maart 1875.
Vader: Albertus Hoenselaars (1837-1883).
Moeder: Hendrica Theodora Derks (1842-1894).
Gehuwd nvt
Gestorven 30 januari 1968 te Uden, Abdij Maria Refuge.
Begraven Uden, Abdijklooster Brigittensesse - 03 februari 1968.



Bron

Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Kind **Johanna Geertruida Hoenselaars**
Geslacht v
Vader Albertus Hoenselaars
Moeder Hendrica Theodora Derks
Soort registratie geboorteakte
Aktenummer 6
Plaats Linden
Datum geboorte 01-03-1875
Deel Geboorteregister Linden 1875
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 4744

BHIC - Geboren

Woningen

03 februari 1875 Groot Linden, Kerkstraat 28.
11 augustus 1886 Groesbeek – naar Rutger Josten.
22 juni 1890 Overasselt – samen met familie Willem Duijghuizen.
04 mei 1893 Linden
10 mei 1895 Cuijk
13 november 1900 Uden, R.K. Non, Abdij Maria Refuge.



*Familie Hoenselaars – Cuijpers – Schoenmakers
Groot Linden anno 1938*



Als zuster Maria Coletha treedt Johanna 25 jaar oud op 13 november 1900 toe tot de Orde van de Brigittinessen te Uden: Brigittinessenabdij Maria Refuge. Zie: www.abdijuden.nl



Foto ingang anno 28 maart 2012

FEEST IN BIRGITINESSEN-ABDIJ

Zuster Coletha te Uden 60 jaar in het klooster

In de Birgittinessenabdij „Maria Refuge“ te Uden heeft Zuster Coletha (in de wereld met Hoenselaars) gisteren temidden van haar mede-zusters haar diamanten kloosterjubileum herdacht. De viering had een zeer besloten karakter en beperkte zich grotendeels tot enkele feestelijkheden in het slotklooster. Door het bijwonen van de plechtige H. Mis in de abdij-kapel maakten echter toch velen gebruik van de gelegenheid om de jubilarisse te huldigen.

Zuster Coletha werd in 1874 geboren in Groot-Linden en trad op 13 november 1900 in, in de Birgittinessenabdij te Uden, welke zij sedertdien slechts enkele maanden heeft verlaten. Al die zestig jaren bracht zij als navolger van de H. Birgitta door met gebed en offer.

De feestviering gistermorgen werd ingezet met het ceremonieel van de kroning. In de tot de laatste plaats bezette abdij-kapel werd om 9 uur de plechtige H. Mis tot intentie van de jubilarisse opgedragen door Kruisheer L. Gielissen, met assistentie van past. B. Fens O.P. uit Zwellen en Kruisheer Boerboom. Onder de H. Mis, waarvan de viering het hoogtepunt van de dag vormde, hield past. Fens een toespraak.

Na het H. Offer kwamen burgemeester G. I. M. van Kemenade en zijn echt-

genote zuster Coletha hun gelukwensen aanbieden. Het Convent erde de jubilarisse met de cantate „Hee leidt gij Heer ons leven“ van Vermulst. Namens het Convent werd zuster Coletha toegesproken door de Abdis. De feestviering werd tegen het einde van de middag besloten, waarna de 30 zusters gisteravond in retraite gingen.

Opgeleverd door O. M. B. v. 14 Nov. 1960

Onder Uw bescherming, H. Moeder Greda.

BLIJDE HERINNERING
aan het

Diamanten Kloosterfeest

van de
Erm. Zuster **MARIA COLETHA**,
(Pheasa Christella Hoenselaars)
in de
Birgittinessenabdij Maria Refuge
te Uden
op
13 november 1960.

Mijn hand is Uw consoortie hand,
Uw hoortstroom is, om taal te spreken
de in alle ons hart alle stralen
De Heilvloed, die wij met u
Lieve zo met, garen en zander vagen
En monst' slagen om de zijn
Uw hand, die ons Uw hand met vagen
Uw met U voort allees zal zijn.
Lied met zo garen dier' y grise leven,
in vanden loof en dophere sacch.
En als de vruchten rijk tapere
beleggen door uw eeren op mach!



Mijn moeder Lamberta (Bep) Cuijpers-Martens had een tante, zus van haar moeder P.H. Hoenselaars. Zie tevens de stamboom Hoenselaars aan het einde van dit document. Als kind bezochten wij samen met zus en ouders enkele keren per jaar zuster Coletha. Achter dubbele tralies samen met moeder overste (of meeluisterzuster) spraken wij haar dan een uurtje. Met koffie en eigen gebakken brood reden wij aansluitend door voor vakantie bij tante Toos Lelieveld in Eindhoven, zus van mijn moeder. Een keer zijn wij allemaal ziek geworden na het nuttigen van een warme maaltijd. De koster en zijn vrouw waren altijd even hartelijk, ik vond het allemaal geweldig en indrukwekkend en koester dan ook de warme herinneringen aan het klooster.

April 2012 met bijzondere dank aan zr. Maria Bernadette voor haar bijdragen.



**Begraafplaats & graf van Zr.
Coletha.**



Voorziede bidprentje



Ter gedachtenis aan
Zuster Maria Coletha
(JOHANNA GERTRUDIS HOENSELAARS)

Geboren 1 maart 1875 te Groot Linden
Ingetreden in de Orde v. d. Birgittinessen
13 november 1900.

Overleden op 30 januari 1968, tijdig voorzien van
het Sacrament der zieken.

De uitvaart had plaats in de kloosterkapel op 3 febr.,
waarna begrafenis op het kloosterkerkhof.

In een visioen zei de Goddelijke Zaligmaker tot de
H. Birgitta: „Ik bewijs barmhartigheid zowel aan de
Joden als aan de heidenen. Er is geen schepsel, dat
Mijn barmhartigheid niet ondervindt, want alwie meent,
dat wat hij gelooft, de waarheid is, omdat hem niets
beters is geleerd en uit al zijn krachten doet, wat in
zijn vermogen ligt, zal met goedheid worden geoor-
deeld.”

Een groot, eenvoudig geloof sierde de overledene en
heel haar leven is één groot en oprecht streven ge-
weest, om de Heer in alle eenvoud te dienen.

De intieme omgang met haar goddelijke Bruidegom
gaf haar de kracht, om ten einde toe daarin te vol-
harden. Wie in het geloof met Christus verbonden is,
heeft een leven, dat door de dood heen gaat en reeds
nu tot in de eeuwigheid reikt. Dát leven is nu in volle
pracht opengebloeid. Tot de schare der heiligen heeft
God haar uitverkoren door Zijn oneindige voorliefde.

Verheugen wij ons, familieleden en medezusters, dat
God dit mooie leven heeft willen bekronen met het
eeuwig geluk. Want haar goede streven was een
geven van haar gehele leven aan God en daarmee
de bekroning ervan.

Moge zij bij God onze voorspreekster zijn.



Anno 2023 heeft het
klooster nog 5 zusters
als bewoner.

*Binnenplaats klooster.
Kosterwoning, later ook
woonhuis priester.*



Communitieit 1950 zr. Maria Coletha voorste rij 2^e van links.

De Birgittessen abdij Maria Refuge.

Vorstenburg 1 - 5401 AZ UDEN

René: Volgens mijn nicht Ria Lelieveld, dochter van Toos Lelieveld-Cuijpers, nicht van Coletha trad zij als handwerk en bidzuster in het klooster en niet als werkzuster.

Dit had te maken met het feit dat zij geld meebracht bij haar intrede in het klooster, waarvoor vermoedelijk haar vader had zorggedragen. Zij was geliefd bij de overige zusters volgens zuster Bernadette.

Bron: Rien Wols, 200924

Uden en de Birgittinessen lijken al sinds mensenheugenis met elkaar verbonden. Maar de oorsprong van deze abdij ligt eigenlijk in Rosmalen. In 1434 vestigde zich hier de eerste stichting van de Orde van de Heilige Birgitta in de Nederlanden. De Birgittinessen betrokken het klooster Maria-Water, waarvan de resten nog te vinden zijn in het tegenwoordige Coudewater.



Na de inname van Den Bosch in 1629 kreeg het klooster het al zwaar. Na de Vrede van Munster in 1648 werden uiteindelijk alle kloosterbezittingen verbeurdverklaard.

Voordat de zusters helemaal geen dak meer boven het hoofd zouden hebben, zocht de toenmalige overste Theodora de Haen naar een geschikt toevluchtsoord buiten Staats-Brabant waar de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst niet verboden zou zijn.

Ingang van de Birgittinessenkapel.



Haar keuze viel op Uden, in het vrije Land van Ravenstein, waar het oude en vervallen klooster van de Kruisheren leegstond. Op 14 september 1713 vertrok overste De Haen met nog drie zusters naar Uden, "om daer een begintsel te maeken van een clooster". Het oude gebouw dat zij in 1711 van de Kruisheren hadden gekocht was niet groot: zes vertrekken met een verdieping. Het was inderdaad oud en vervallen, er was geen raam meer heel, en geen plavuis meer in de vloeren.

Met niet meer dan 25 gulden op zak en een wonderlijke dosis Godsvertrouwen liet zij een timmerman, een metselaar en een glazenmaker komen om de nodige reparaties aan te brengen en om van twee kleine vertrekken een grote kamer te maken als huiskapel.



In 1714 werden het bakhuis en het schoolhuis gebouwd. In dit schoolhuis was het pensionaat voor jonge meisjes gevestigd dat 80 jaar lang als onderwijsinstelling in het Land van Ravenstein en ook ver daarbuiten een goede faam zou genieten. Als onderwijzeressen werden aangewezen de twee jongste geprofeste zusters met een mademoiselle om de franse taal te leren.

Het lijkt misschien vreemd dat niet eerst het klooster voor de zusters werd afgebouwd. Het geven van onderwijs bood echter de enige mogelijkheid om geld te verdienen voor de verdere uitbouw van het klooster en voor het noodzakelijk levensonderhoud van de religieuzen.

In september 1794 kwamen onverwachts de Fransen in Uden en de weerloze religieuzen sloegen op de vlucht. Dat was niet onverstandig, want de Fransen spaarden de kloosters bepaald niet: kerksieraden, meubelen en gereedschappen werden geroofd, het orgel vernield. Volgens de overlevering speelden de kinderen op straat met de orgelpijpen.

Bij hun terugkomst in Uden 1795/6 troffen de zusters dan ook een enorme ravage aan rondom het klooster. De statige eiken waren verdwenen, de moestuin was een wildernis. IJverig begonnen de zusters aan het herstel. Binnen de kortste keren hadden zij het onderwijs aan de jonge meisjes weer hervat.



De brigittinense abdij in Uden 300 jaar oud.



Het is in 2013 drie eeuwen geleden dat de laatste vier Birgittinessen vanuit hun klooster in Rosmalen vluchtten naar Uden. Dit wordt in het weekeinde van 14 en 15 september 2013 herdacht.

Het verhaal van de Udense Birgittinessen is het verhaal van religieuze intolerantie. In de Middeleeuwen werd er in Coudewater, Rosmalen, een dubbelklooster gesticht van mannelijke en vrouwelijke Birgittijnen. Na herhaaldelijke verwoestingen (beeldenstorm), waarbij de bewoners telkens moesten vluchten, vertrokken de mannen in 1652 naar Hoboken, bij Antwerpen. De zusters mochten blijven op voorwaarde dat zij geen novicen zouden aannemen.

Zoals bekend had men in de Republiek weinig op met katholieken. In 1700 woonde er in Coudewater nog maar een handjevol bejaarde zusters. In 1713 was het geduld van de Staten-Generaal op en deden ze het klooster in de verkoop. De Birgittinessen vluchtten daarop naar Uden. Daar, weg van Staats-Brabant en in het Vrije Land van Ravenstein, was wel vrijheid van godsdienst. Daarom zijn in die tijd, zo tussen 1648 en 1730, in Noord-Oost Brabant zoveel kloosters gesticht.

De oudste delen van de abdij dateren uit die Udense beginperiode. In 1749 werd daar de nieuwe kapel in gebruik genomen die nog steeds het hart van het klooster is. Ook in de Franse tijd moesten de zusters het klooster een paar keer verlaten, maar daarna werd het leven van de Birgittinessen een stuk rustiger. Tegenwoordig wonen er in de abdij nog slechts een paar Birgittinessen. Ze zijn herkenbaar aan hun grijze habijt, zwarte sluier en Birgittijnse kroon. Gebed en stilte vormen hun leven.



Het KRONA museum museum krona

In de rechtervleugel van het klooster is dit bijzonder fraaie religieuze museum gevestigd. Helaas is het bewoonde klooster niet openbaar toegankelijk. De abdijsvleugel, nu in gebruik als museum, is het enige gedeelte wat toegankelijk is voor publiek. Een deel van deze abdijsvleugel is nu onderdeel van het museum. Ook de kruidentuin maakt onderdeel ervan uit.



In 1973 werd het museum gesticht. Door de terugloop onder de zusters kon het museum zich vestigen in het complex van de Birgittijnse Abdij Maria Refugie. Dit was tevens het moment dat een groot aantal beelden, die ooit uit armoede verkocht zijn, terugkeerden.

Na de verbouwing in 2019 ging Museum voor Religieuze Kunst verder onder de naam Museum Krona. Krona is het Zweedse woord voor kroon en verwijst daarmee naar de Zweedse afkomst van de kloosterorde en het bijzondere kroontje dat de zusters Birgittinessen dragen. Het kroontje bestaat uit drie witte banden, die met elkaar verbonden zijn. De rode plekken waar de banden

elkaar kruisen staan symbool voor de vijf wonden van Christus. Daarmee onderschrijft het museum het belang van het Christendom.

Lees meer over de zusters Birgittinessen op www.abdijuden.nl of bekijk de documentaire 'Een eiland in de tijd', die ter ere van het 300-jarig bestaan van de abdij is gemaakt.
Zie tevens: kronamuseum.nl.

STAMBOOM HOENSELAARS 1837			
Versie 1.20 230517		Geocom upload: 110826	
Genealogy Hoenselaars IV		Auteur Rene A.M. Martens	
XXI	XXII	XXIII	XXIV
ALBERTUS HOENSELAARS (47)		LAMBERTA THEODORA HOENSELAARS (41)	
Linden - 10 juli 1837		Linden - 25 oktober 1868	
Linden - 24 december 1883		Linden - 16 september 1910	
Linden - 22 juli 1867 gehuwd		Groesbeek - 02 mei 1892 Gehuwd	
HENDRICA THEODORA DERKS	GRADUS SCHOENMAKERS	THEODORUS (DORUS) SCHOENMAKERS	
Linden - 20 mei 1842	gehuwd met	Groesbeek - 02 mei 1892	10
Linden - 12 april 1894	ANNA MARIA VAN BERGEN	Linden - 02 september 1945	
Linden - 05 juli 1886 gehuwd			
GERARDUS JOSTEN (72)	MARIA LAMBERTA JOSTEN (93)	CATHARINA MARIA HOENSELAARS (36)	
Groesbeek - 12 november 1857	Linden - 29 juni 1888	Linden - 16 juli 1870	
Baarle-Nassau - 16 december 1929	Tilburg - 18 maart 1982	Beugen en Rijkevoort - 20 februari 1906	
Mill en St.Hubert - 29 april 1895 gehuwd		Linden - 29 april 1901 gehuwd	
ALBERDINA GEURTS	GERARDUS VAN OVERBEEK	WILHELMUS VAN OVERBEEK (77)	
Beugen en Rijkevoort - 12 november 1857	gehuwd met	Mill en St. Hubert - 14 januari 1870	0
Asten - 24 december 1947	JOHANNA VAN DER BURGT	Schajjk - 05 mei 1947	
		Relatie	
		Maria Kersten	
		THEODORA PETRONELLA HOENSELAARS (9)	
		Linden - 20 december 1872	STOP
		Linden - 16 februari 1881	
		JOHANNA GEERTRUIDA (MARIA COLETHA) HOENSELAARS (92)	
		Linden - 01 maart 1875	STOP
		Uden - 30 januari 1968	
		PETRONELLA JACOBA HOENSELAARS (0)	
		Linden - 02 oktober 1877	STOP
		Linden - 19 maart 1878	
		PETRONELLA HENDRICA HOENSELAARS (71)	
		Linden - 10 juli 1879	
		Boxmeer - 06 juni 1950	
		Beers - 15 april 1901	
	WILLEM CUIJPERS	MARTINUS WILHELMUS CUIJPERS (62)	
	gehuwd met	Haps - 01 augustus 1870	7
	ELIZABETH ARTS	Eindhoven - 10 februari 1952	
		THEODORA (DOOR) MARIA HOENSELAARS (68)	
		Linden - 19 januari 1882	
		Eindhoven - 02 oktober 1951	
		Boxmeer - 19 mei 1903 gehuwd	
	JOHANNES DE KANTER	MATHIJS (THIJ) JACOBUS DE KANTER	
	gehuwd met	Ginneken en Bavel - 1876	5
	MARIA CATHARINA JANSEN	Boxmeer - 11 maart 1946	
		ALBERTUS HENDRICUS THEODORUS JOHANNES HOENSELAARS (0)	
		Linden - 01 juli 1884	STOP
		Linden - 02 september 1884	
		HENRICA THEODORA CUIJPERS	
		Boxmeer	7
		Nijmegen	
		ELISABETH (ELISA) CATHARINA MARIA CUIJPERS (21)	
		Boxmeer - 05 mei 1905	STOP
		Boxmeer - 31 oktober 1926	
		ALBERTUS WILHELMINUS MARIA CUIJPERS (36)	
		Boxmeer - 24 augustus 1910	STOP
		Boxmeer - 10 februari 1947	
		CATHARINA (TOOS) JOHANNA MARIA CUIJPERS	
		Boxmeer - 1907	5
		Eindhoven - 30 december 1992	
		LAMBERTA (BETSIÉ/BEP) WILHEMINA MARIA CUIJPERS (63)	
		Boxmeer - 08 november 1913	2
		Nijmegen - 06 februari 1977	
		WILHELMUS MARTINUS CUIJPERS (0)	
		doodgeboren	STOP
		Boxmeer - 02 januari 1918	
		WILHELMUS (WILLY) MARTINUS CUIJPERS (1921)	
		Boxmeer	STOP
		Boxmeer - 31 juli 1938	