

NSV-4 Reünie – Zondag 6 september 2015

Veel leuke reacties ontvangen, maar helaas kon niet iedereen.

Deelnemers 6 sep 2015

Op foto vlnr:

Delia Martens-Peters
Ingrid Hofmans
Yvonne Heijnen
Loes Duifhuizen
René Martens
Jules Langenhuyzen
Rob Papendorp
Harm Stumpel

's avonds:

Riet Bos
Riet Fluit-Ter Horst
Gerrit Fluit
Marian Bijloo



Het was heerlijk weer en reuze gezellig. Ongelooflijk alle herinneringen en de vele verhalen van iedereen. Riet Bos had een leuke fotospeurtocht door Nijmegen georganiseerd.



Vorbereitung met
Gerda Michels & Roland Delcliseur



In de Kazeme



Valkhof

Gestart met koffie bij De Kazeme en daarna start op de Wedren. Via de Vereniging naar Nassausingel, Kronenburgerpark, Lange Hezelstraat, Waalkade en dan kleine lunch bij Vivaldi. Langs Fietsenmuseum naar het Valkhof met allerlei artiesten activiteiten en vervolgens via Kelfkensbos terug naar de Wedren.

's avonds heerlijk gegeten bij Zusje in de Lankforst. Het was wederom een reuze leuke en uiterst gezellige dag, zeker de moeite waard om volgend jaar in een andere zetting weer een namiddag te organiseren.

Groet namens het team: Anjo, Riet, Rob en René.

Wij zoeken nog contact met:

Pieter-Jan Reniers, Chris Hol, Peter Dreissen, Joke Hutzezon, Wouter Middleton, Freek Steppe, Reinier Vorstenbosch en Dick van Maanen.

NSV fototocht Nijmegen

6 september 2015



Kronenburger park
6-9-2015



Dikwijls, ver weg,
bleef Nijmegen, mijn jeugd,
toch dicht bij mij.
Joris Ivens



Nijmegen, de stad die we
nooit zullen vergeten !



6-9-2015



2015: De NSV-4 schoolvriendinnen op bezoek bij Machteld Mey in de Haterse Vennen.

