

SLOTENMAKER DE BRUÏNEWEG

Versie: 1.0 141128



Gelegen tussen de Muntweg en St. Annastraat.

Dr. Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne



Hervormd predikant, theoloog en vooraanstaand CHU-politicus. Kwam als jong predikant in het Friese veengebied in aanraking met de grote sociale noden. Schreef een werk over christelijke sociale politiek en werd docent van het CNV.

In 1916 hoogleraar theologie in Utrecht en in 1922 Eerste Kamerlid. Als minister van Arbeid in het kabinet-De Geer voerde hij in 1929 de eerder tot stand gekomen Ziektewet in. Als minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet-Colijn was hij medeverantwoordelijk voor diverse verlagingen van de steun aan werklozen. In 1935 volgde hij Marchant op als minister van



Onderwijs. Stond niet bekend als een krachtig bewindspersoon. Opvallende verschijning door zijn lange baard. Irenische man, die tamelijk ijdel en lang van stof was.

Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne (geboortenaam Jan Rudolph Slotemaker; toevoeging "de Bruïne" per Koninklijk Besluit van 26 juni 1889. Zelf schreef hij zijn achternaam altijd als Slotemaker de Bruïne) (Sliedrecht, 6 mei 1869 - Wassenaar, 1 mei 1941).

Ook gedurende zijn politieke loopbaan bleef Slotemaker de Bruïne zich inzetten voor kerkelijke organisaties. Zo was hij tijdens zijn ministerschap van Sociale Zaken tevens voorzitter van de Federatie van Diaconieën. Hij was de vader van Gerard Slotemaker de Bruïne. Het trainings- en opleidingsinstituut van het CNV draagt zijn naam: Slotemaker de Bruïne Instituut.

1935-1939 Als werkverschaffingsproject van minister Slotemaker de Bruïne wordt het stadspark de Goffert aangelegd. In de volksmond noemt men het Goffertstadion, de "bloedkuul".



250 Jan M. Hoppenbrouwers, vader werkte bij de Belastingdienst.
Kinderen: Laura, René en zus.

252 J.F. van Zoest, zoon Wim, broer en zus.

254 H.C.J.G.J. Dijkhuizen, dochters Carla & Marga.

256 Fam. Michielsen, Zoon en dochter. De familie is geëmigreerd.
1963 J.J. Luijk.

Boog doorgang

258 A.H. Seijnder, zonen Ted & Ab. Ted was honkballer bij de Hazenkamp.

Ab Seijnder



Hazenkamp.
 Destijds: Slotenmaker de Bruineweg
 Nu: Achtersloot
 Broer van Ted Seijnder. Ab Seijnder is in 1944 in Nijmegen geboren

Al jong maakt hij fietstochten met zijn ouders over de rivierdijken. Op de basisschool raakte hij geboeid door de wandkaarten van Nederland. Hoe zou dit alles er in het echt uitzien; de Afsluitdijk, het Gaasterland, de Biesbosch, de diepe polders, de veenkoloniën of de heuvels in Limburg? Die fascinatie is altijd gebleven. Ab was ruim 35 jaar werkzaam in en voor het onderwijs en deed zijn werk bij voorkeur op de fiets. Hij woont zelf in het buurtschap Achtersloot bij IJsselstein in de provincie Utrecht. Zie zijn website: www.alleplaatsenopdefiets.nl

260 Fam. Verkroost, zoon Dick en dochters Willy & Jannie.

Dick Verkroost



Hazenkamp
 Destijds: Slotenmaker de Bruineweg
 Nu: Einsteinstraat
 Ik heb van 1938 t/m 1958 gewoond in de Slotemaker de Bruineweg 262. Mijn zus uit 1928 woont daar nu nog. René Martens ken ik ook. Mijn moeder had destijds een medisch student op kamers en die heeft destijds de eerste hulp verleend toen hij gewond is geraakt met vuurwerk. Jo Zwiers heb ik ook al die jaren gekend, soms spreek ik hem nog.

In 1959 getrouwd met Jos Cornelissen uit de Wezenlaan 45, 2 kinderen, een dochter en een zoon en 4 kleinkinderen. In 2001 is mijn vrouw, na een huwelijk van 42 jaar overleden.

In 2005 nog een relatie gehad met een vriendin en ook die is helaas in februari van dit jaar overleden aan de ziekte van Alzheimer en nu dus weer alleen. Ik ben redelijk goed, fietsen gaat niet meer, lopen wel en ook kleine stukjes met de auto.

Jo Zwiers & Dick Verkroost tijdens reünie november 2014.

En stukje van vroeger en hoe het is vergaan lukt wel.

Wij, mijn vader, machinist bij de Nederlandse Spoorwegen, mijn moeder en mijn zus Willy, zijn in 1938 komen wonen in de Slotemaker de Bruineweg 262. Ik was toen 7 jaar. Op school op de St. Antonius school Verlengde Groenestraat, het latere Doornroosje.

Vroeger moest je alles lopen en dat was best een eind 4 keer op een dag. Wegbrengen en ophalen was er niet bij. We liepen trouwens altijd met een heel stel, uit Wezenlaan, Leeuwstraat en Hazenkampseweg.

Al die vrienden zijn inmiddels overleden, zo ook mijn vriend Frans Remers uit de Leeuwstraat 20.

De lagere school goed doorlopen en daarna naar de MULO in de Schoolstraat. Daarna mijn eerste baan op kantoor bij Leidekkersbedrijf Willem van Boxel in de Priemstraat, en 's avonds naar de Handelsavondschool aan de Bijleveldsingel. In militaire dienst van 1951 t/m 1953 in Maastricht Garde Jagers.

Via een paar kortere banen in 1954 begonnen bij Ing. Buro Kropman aan de Hazenkampseweg 70 in de functie van Inkoop/Calculator en in 1990 na 36 jaar in de VUT.



Jannie Verkroost

140429 Engeland

Mijn zus in Nederland stuurde mij wat gegevens over de reünie op 8 november 2014 op en ik dacht : kom, laat ik eens wat van mij horen. Mijn meisjesnaam was Jannie Verkroost. Ik ben nu 59 jaar oud.

NSV1-LO 5^e klas

Ik kwam in 1964 op de toen Nijmeegse School Vereniging aan de Driehuizerweg, in de vijfde klas terecht, nadat ik eerst op een andere lagere school had gezeten. Ik was toen 10 jaar oud. Het hoofd van de school was Mijnheer van Leeuwen. Later raakte ik bevriend met zijn dochter, Stans.

NSV-MULO

Daar deed ik ook de zesde klas en de eerste Mulo (2x vanwege zittenblijven). In de tweede Mulo ging ik voor twee trimesters naar kostschool in Brabant, maar kwam toen terug.

Deed daar nog de derde en vierde Mulo maar weet ik niet zeker want op een gegeven moment verhuisde de hele school naar de NSG (Nijmeegse Scholen Gemeenschap) een paar straten verder.

Ik heb nog een paar oude foto's (zwartwit) van een sportdag, maar niet erg goed, veelal ruggen. Ik woon alweer 25 jaar hier in Engeland. Ben getrouwd en heb een dochter. Ik ben drama docente. Weet niet of ik kan komen, het is geen vakantie tijd dan. Zou het wel leuk vinden van je te horen.

262 1952 W.A. Nillesen.



Dhr. Nillesen, chemicus.

1944 Hij was samen met Joop Martens bij de familie Vorster toen hun zoon Rudie Vorster voor hun ogen verongelukte. Lees verder onder Leeuwstraat.



262 1963 P.C. Wegh.

264 1936-1974 J. (Merie) Knijff, weduwe M.C. Jansen.