

Openbare ruimte ID 026830000000758

Wijk G (1906); wijken 11 - Hazenkamp, 13 - St. Anna;

1822 Kadastrale gemeente Hatert, Sectie C: Weg van Nijmegen naar Hatert;

1822 Kadastrale gemeente Hatert, Sectie D: voetpad van Hatert naar Nijmegen;

1859 Wegenlegger: Veldweg voetpad;

Loopende van den molen te Sint Anna door de Vosselaan tot aan de Lijkweg.

De breedte van dit voetpad is bepaald bij beschikking Gedeputeerde Staten, van den 27 November 1860, No. 70, op 1 el. Legger B 1859, nr. 48, zie Lijkweg, Voetpad.

De laan was reeds vóór 1906 ouder dezen naam bekend. (Teunissen 1933).

1906 Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Vossenlaan;

De Vossenlaan liep in 1906 van de Hatertseweg naar de Weg door Jonkerbos. In 1916 is het gedeelte ten zuidenwesten van de Mollenhutseweg (nu Burgemeester Daleslaan) aan de openbare dienst onttrokken.

1912 "De Vossenlaan is over hare geheele lengte niet verhard (...)" (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 215)

1916 Raadsbesluit d.d. 18 maart 1916: onttrekking (gedeelte);

1924 Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924;

Op de kaart behorende bij het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 begint de Vossenlaan bij de Hazenkampseweg.

1939 Besluit B&W d.d. 14 maart 1939;

Tengevolge van de verbreding van den Hazenkampschenweg ondergaat de Vossenlaan eene wijziging. Deze loopt niet meer van den Mollenhutschenweg tot den Hatertschenweg, doch tot den Hazenkampschenweg. Besluit B&W d.d. 14 maart 1939, nr. 14. Het besluit uit 1939 houdt verband met de aanleg van het pleintje tussen de Hatertseweg en de Hazenkampseweg. Hierbij is geen rekening gehouden met het adres Vossenlaan 1.

Volgens Gijs Hoogenboom: De Vossenlaan is wel gelegen in de dierenbuurt maar de slimme vos heeft niets met de Vossenlaan te maken. De naamgever is de wijnkoper Petrus Voss, een nazaat van de in 1639 regerende Nijmeegse burgemeester Anthonius Voss, die op 26 April 1661 leenheer [lees: leenman / RE] werd van 'het gut ter Haertert in het schependom van Nijmegen' nu Winckelsteegh. Het was de weg naar Voss. (Hoogenboom 2005, pagina 5).

De Vossenlaan liep in 1906 van de Hatertseweg naar de Weg door Jonkerbos. In 1916 is het gedeelte ten zuidenwesten van de Mollenhutseweg (Burgemeester Daleslaan) aan de openbare dienst onttrokken. Op de kaart behorende bij het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 begint de Vossenlaan bij de Hazenkampseweg. "Tengevolge van de verbreding van den Hazenkampschenweg ondergaat de Vossenlaan eene wijziging. Deze loopt niet meer van den Mollenhutschenweg tot den Hatertschenweg, doch tot den Hazenkampschenweg." (Besluit B&W d.d. 14 maart 1939, nr. 14) Het besluit uit 1939 houdt verband met de aanleg van het pleintje (plantsoen) tussen de Hatertseweg en de Hazenkampseweg. Hierbij is geen rekening gehouden met het adres Vossenlaan 1.

De Vos



De vos of *Vulpes*, ook wel gewone of rode vos genoemd, is een lid van de hondachtigen. De vos is een van de grootste roofdieren die nog vrij in de Benelux voorkomen. De vossenvacht is over het algemeen roodbruin, maar kan ook beige tot helderrood zijn, of zilverkleurig tot zwart (vooral in de bergen).

De vossenvacht is over het algemeen roodbruin, maar kan ook beige tot helderrood zijn, of zilverkleurig tot zwart (vooral in de bergen). Ook albino's komen voor. De oren zijn aan de achterzijde zwart, evenals de "sokken", de onderbenen. Sommige dieren hebben een witte staartpunt; veel vossen hebben in ieder geval enkele witte haren rond het puntje van de staart. De bovenlip is wit, evenals de bef. Op de wangen zit bij veel vossen een zwarte of bruine "traandrappel". Sommige dieren hebben een staalgrijze keel en buik, met een witte ster op de borst. In de paartijd heeft het vrouwtje, de moervos, een roze glans over de vacht aan de onderzijde.

De vos heeft een slanke snuit en puntige rechtopstaande oren. De staart is lang, dik en ruig. Hij heeft een schouderhoogte van 35 tot 40 centimeter en staat hoog op de poten. Hij heeft een kop-romplengte van 58 tot 90 centimeter met een staart van 32 tot 48 centimeter. Hij weegt zes tot tien, soms vijftien kilogram. Mannetjes zijn over het algemeen groter dan vrouwtjes.

De oren zijn aan de achterzijde zwart, evenals de "sokken", de onderbenen. Sommige dieren hebben een witte staartpunt; veel vossen hebben in ieder geval enkele witte haren rond het puntje van de staart. De bovenlip is wit, evenals de bef. Op de wangen zit bij veel vossen een zwarte of bruine

"traandruppel". Sommige dieren hebben een staalgrijze keel en buik, met een witte ster op de borst. In de paartijd heeft het vrouwtje, de moervos, een roze glans over de vacht aan de onderzijde. De vos heeft een slanke snuit en puntige rechtopstaande oren. De staart is lang, dik en ruig. Hij heeft een schouderhoogte van 35 tot 40 centimeter en staat hoog op de poten. Hij heeft een kop-romplengte van 58 tot 90 centimeter met een staart van 32 tot 48 centimeter. Hij weegt zes tot tien, soms vijftien kilogram. Mannetjes zijn over het algemeen groter dan vrouwtjes.



Bouwplannen

1933 Bouw van 8 woningen door dhr. Kropman o.a. no 18.



Bewoners

Even nummers

16 Jozef (Joseph) Slager, geboren 28 oktober 1876 in Steenwijk) is de zoon van Phillip Slager en Jantje Gersons de Jong. Hij trouwde in 1901 te Holten met Diena Berg. Ze kregen een kind en vestigen zich op 19 september 1938 in Nijmegen, komende uit Enschedé. Zijn vrouw overleed op 10 februari 1941 in Nijmegen, op 64 jarige leeftijd. Hij wordt vermoord in Auschwitz op 27 november 1942.

Bertha Meijer, geboren 3 december 1885 in Dordrecht was ongehuwd en huishoudster. Ze kwam in februari 1942 naar Nijmegen en woonde op dit adres. Op 3 december 1942 werd zij vermoord in Auschwitz.

18 Familie Fred van Breukelen.

Graag wil ik mij aanmelden voor de reünie van 8 november. Ik ben zowel oud als huidig bewoner van de Hazenkamp. Geboren op Vossenlaan 18 en inmiddels al 40 jaar woonachtig aan de Marterstraat.

Bijgaande foto's geven mijn jeugdperiode op de Vossenlaan 18 weer, nadat mijn ouders en mijn broer en zus vanuit de Heiweg 18 wegens ruimtegebrek introkken bij familie. Niet lang daarna kreeg de andere familie een eigen woning. In de na-oorlogse periode was er vanwege oorlogsschade ook sprake van veelvuldige inwoning. Vervolgens hadden we een grote woning met een grote tuin, waar in de beginjaren 1950 ook nog zelf groente geteeld werd.

Met de klok meedraaiend een pasfoto van 1958 daarna communiefoto 1954. Vervolgens een winterfoto achter in de tuin, samen met mijn zus Gemma op de slee, die door mijn broer Willie getrokken wordt. Ik moet dan ca 3 jaar geweest zijn.

Het huis op de achtergrond is het eerste huis wat na de oorlog gebouwd was, nadat de dubbele woning aan de Hazenkampseweg 15 en 17 platgebombadeerd was. Hier woonde de familie Roukes. Het tweede huis werd later gebouwd, waar Prof Vonk, de hartchirurg met gezin is komen wonen.

Toen dit nog niet gebouwd was kwam regelmatig de schooljeugd uit de beurt door onze tuin om naar de dr. Creutzbergschool op de hoek Marterstraat- Hazenkampseweg te gaan. Zij sneden dan de hoek af en hoefden dan niet zo ver te lopen.

Mijn vader had er een beetje de "pest" aan, omdat het ook meestal tussen de middag was, toen het nog gebruikelijk was, dat er tussen de middag "warm" gegeten werd.

De vierde foto is met "palmpasen" rond ca 1952, weer samen met ouders en broer en zus en een tijdelijk inwonend neefje.

Wederom een wintertafereel (waarschijnlijk dezelfde winterperiode als eerder genoemd en dezelfde samenstelling op de slee) op straat voor het huis met andere buurtkinderen. Het meisje midden in is waarschijnlijk Mieke Dijkstra, die op nr. 14 woonden.

Het gezin Dijkstra (van The Society Shop Nijmegen) kregen in eind jaren 50 de eerste drieling van Nijmegen.

Geen idee meer wie de andere kinderen op de foto zijn.

De volgende foto is op de speelplaats van de lagere Bernadette-meisjesschool ter voorbereiding van de H. Communie.

De personen van achter na voren zijn Eddy Peeters, Fred van Breukelen, Frans Penders en Kees van Gent (van de autobanden).

Ook de kleuterschool aan de Akkerlaan was er toen al. De nonnen zaten in het achtergedeelte waar ook de kapel was. Daar ging je 3x per week naar de ochtendmis voordat je naar school ging.

De kleuterschool werd evenals de meisjesschool geleid door die nonnen.

Ik weet mij nog te herinneren, dat ik als kleuterklas-peuter naar de terreinen van het Radboud ziekenhuis gingen om daar te spelen. Men was nog maar net begonnen met de bouw van de universiteit, maar er was voldoende ruimte om te spelen. Er liepen ook nog koeien, schapen en geiten..

Zuster Pia van de kleuterklas is toen op de hoorns van een bok genomen en vanwege de schrik was er zo'n paniek, dat de kleuters alleen weer naar de kleuterschool renden. Gelukkig was de St. Annastraat nog niet zo druk als nu.

Het voetbal-tiental zijn klasgenootjes van de katholieke lagere school (4e klas) aan de St. Jacobslaan. De foto is genomen op de weide tussen de noodwoningen hoek Vossenlaan-Oude Molenweg en de boerderij, die aan het einde van de Vossenlaan stond, waar nu de flats gesitueerd zijn.

Voordat de flats gebouwd werden, speelde er ook nog voetbalclub DVE, die naar ik meen ,toentertijd werd opgericht.

De namen van de voetbalvriendjes zijn van links naar rechts, respectievelijk: Tonny Hendrix (van Hendrix papier), Hans Mulders (zoon van onderwijzer 5e klas), Fred van Breukelen, Constance Terpstra, Peter Hendrix (van voormalige kantoorboekhandel aan de Groenestraat), Leo Ewals, Cor Dalhuisen (al 40 jaar woonachtig in Canada), Sjef Broeders, Pieter Kloks en Kees van Gent.



Alleen Cor Dalhuisen waar ik mee bevriend was, woonde bij mij in de straat. De andere kinderen op de foto kwamen wel uit de buurten, die rondom de katholieke lagere scholen aan de Akkerlaan en St.

Jacobslaan liggen. Zelf heb ik ook nog de Pius XII ULO aan de Akkerlaan doorlopen.



Met 23 jaar ben ik thuis het huis uitgegaan, maar ben niet ver van het ouderlijk huis gaan wonen, in de Marterstraat.

Mijn jeugd heb ik op een zeer prettige en fijne manier ervaren. Opgegroeid in een zeer kinderrijke straat. Ooit de mooiste laan van Nijmegen met beukenbomen, waar er veel gespeeld kon worden. Ook in de tuinen.

Voor het eerste gedeelte vanaf het "pleintje" tot aan de Dasstraat was ons speelterrein. Rolschaatsen, knikkers, pinkelen poortje-schieten(voetbal) en andere spelletjes konden goed gedaan worden, omdat er nog niet veel verkeer was.

Als er weer een sneeuwrijke winter was, ging je met de slee achter de auto hangen, die rustig bij het pleintje de straat in kwam. Je kon dan meerijden tot aan het eind van de Vossenlaan.

Op de terugweg, moest je dan maar weer zien een andere auto te pakken.

Ook was er veel speelruimte aan de overkant van ons huis, waar later in begin 1960, 3 nieuwe huizen (nrs . 7-9 en 11) werden gebouwd. In de bosje van Professor Janssen (nr 13 en oud staatssecretaris), werden er in bomen geklommen en kuilen gegraven.

Bij de familie de Korver konden de kinderen naar de televisie kijken op de woensdagmiddagen, maar wel de schoenen uittrekken.

Ook werden er toneelstukjes opgevoerd in de garage van de familie Douma, die aan de Hatertseweg 20 woonde en de garage aan de achterkant aan de Vossenlaan hadden.

Dit gebeurde later ook in de grote schuur van de familie Kropman, die in de bugalow tussen de Vossenlaan en de Hazenkampseweg woonde. Dan werden er oa kinderfilmpjes getoond.

Tevens is de Vierdaagse een vijftal jaren door de Vossenlaan gekomen, zodat er vaak de gehele straat meegelopen werd tot aan het einde bij Jonkerbosch.

Je hoorde de soldaten al zingend om 4.30 uur s'morgens langs komen.

Je kon ook een dubbeltje verdienen door de laarsen van de soldaten te poetsen. Zij waren jaren gelegerd op de terreinen van Quick.

Dat terrein was in de buurt sowieso vertrouwd. Om de zondag was er een drukte van jewelste, als het eerste elftal moest voetballen. Dan zaten de tribunes vol tot wel eens 15.000 man.

Zelf ben ik daar ook nog lid van geworden en ben dit nog steeds.

Nadat Quick verhuisde naar de Dennenstraat, bleef het terrein nog onbebouwd, zodat er dan ook regelmatig onderling tussen de jeugd uit de buurt gevoetbald werd

Dat is ook het geval geweest met de terreinen van NEC en SCE.

Regelmatig fiets ik door de buurt waar ik ben opgegroeid. Het was en is en blijft een fijne buurt om in te wonen.

Ook heb ik begrepen, dat veel oud-bewoners in de buurt zijn blijven wonen en of weer zijn teruggekeerd.

- 28 Jacob Levitus geboren 31 juli 1894 in Groningen, vestigde zich op 11 oktober 1917 in Nijmegen, komende uit Amsterdam. Aan de Grote Markt had hij een banketbakkerij en lunchroom. Daar woonde ook de familie. De Gelderlander 10/02/1933 10 Lunchroom Levitus aan de Grote Markt Volgens Joods Monument gingen zij pas in juni 1941 aan de Vossenlaan 28 woonde. Dhr. Levitus was een betrokken en bedrijvige ondernemer. Ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van de stad Nijmegen op 25 augustus 1930 nam hij het hoofdinitiatief om de gehele Markt met lichtjes te versieren. In de oorlog dook hij samen met zijn vrouw Leentje onder. Zij was geboren op 4 oktober 1889 in Zutphen. Ze werden opgepakt en in maart 1944 in Auschwitz vermoord. Hun huis werd al op 3 september 1942 ontruimd. Hun dochters Yvonne en Henriëtte overleefden de oorlog. Henriëtte wist met haar man Jacob de Jong naar Zwitserland te ontkomen. Zij stierf in Nijmegen op 2 december 2009. Yvonne overleed op 1 oktober 2000.

**CENTRUM-WEEK
EN LEVITUS = 2**

— Dat wil zeggen: —

de beste kwaliteit Gebak en Chocolaterie
tegen ongekende lage prijzen
en daarbij gratis één of meer **GELUKS-
ENVELOPES**, waarop U kans hebt op
schitterende cadeaux!

Koopt daarom nog deze week Uw Paasch-
Eieren, Manden, Netten of Suprise-Eieren
Ziet onze speciale Paasch-Enlage -- Alles eigen fabriekst

Vruchtencake 40 ct. p. p.	Amandel Koekjes
Versche Cake 35 ct. p. p.	(8 soorten) . . . 45 ct. p. p.
Allerhande . . . 35 ct. p. p.	Arnh. Meisjes 25 ct. p. p.
Vanille Sprits 15 ct. p. p.	Slagroomtrullels
Bitterkoekjes . 20 ct. p. p.	2 ons 28 ct.
Am. Stengels 20 ct. p. p.	Gesort. Gebakjes . . 6 ct.
Cocoakoekjes 15 ct. p. p.	Slagroomgebakjes . 7 ct.
Dessertkoekjes	Tomposen 8 ct.
(12 soorten) . . . 35 ct. p. p.	
Israëlisch Paaschbrood 30 en 35 cent per pak	
Heden versch gebrande Oliekoekjes 12 ct. p. pond	
Banketbakkerij Gr. Markt 37 -- Telefoon 2295	

- 28 1917 Leentje Cohen,
Geboren -4 oktober 1899 te Zutphen, overleden 06 maart 1944, vermoord in concentratiekamp Auschwitz.
Jodenvervolgving - Transport 92: Westerbork-Theresienstadt 5 april 1944.
Mevrouw Levitus-Cohen vestigde zich met haar man Jacob Levitus op 11 oktober 1917 in Nijmegen, komende vanuit Amsterdam. In de oorlog doken zij samen onder (Algemeen Politieblad, nr. 33, 20 augustus 1942, 953, bericht 1622), maar werden gepakt en in Auschwitz omgebracht. Hun twee dochters, Yvonne en Henriëtte, overleefden de oorlog. Voor verdere informatie zie Jacob Levitus.
Kenniss van overlijden verkregen door schrijven d.d. 18-10-1946 nr.L.25214 v.f. Afwikkelingsburo concentratiekampen v.h. Ned.Rode Kruis.
Bron: e-mail Bart Janssen-Beekelaar 15 februari 2010; e-mail Albert de Jong (kleinzoon) 19 februari 2011; www.joodsmonument.nl ; brieven van Liesbeth Blauw-Wijnbelt 2007-2013.

Jacob Levitus,

Geboren 31 juli 1894 te Groningen, banketbakker, overleden 06 maart 1944, vermoord in concentratiekamp Auschwitz.

Jodenvervolgving - Transport 92: Westerbork-Theresienstadt 5 april 1944.

Levitus vestigde zich op 11 oktober 1917 in Nijmegen, komende vanuit Amsterdam. Aan de Grote Markt runde hij de banketbakkerij annex lunchroom J. Levitus. Hij dook tijdens de oorlog samen met zijn vrouw, Leentje Cohen, onder (Algemeen Politieblad, nr. 33, 20 augustus 1942, 953, bericht 1622: ze waren "sedert 6 aug.1942 onwettig uit de gemeente Nijmegen afwezig". Zij zouden van begin 1943 tot februari 1944 ondergedoken hebben gezeten bij de Nederlands-Hervormde godsdienstonderwijzer en evangelist Willem Johannes van Gaalen en diens vrouw, Bijleveldsingel 44. Zij werden beiden echter gepakt, waarschijnlijk begin 1944, en zijn via Westerbork in maart 1944 in Auschwitz vermoord.

Hun huis werd op 03 september 1942 ontruimd. De twee dochters van het echtpaar overleefden de oorlog. Yvonne Levitus (3 september 1928 – 1 oktober 2000) probeerde evenals haar ouders Jacob en Leentje Levitus-Cohen naar Zwitserland te ontkomen, maar zij strandden in Frankrijk en keerden naar Nijmegen terug. Yvonne dook onder bij de familie Van Gaalen in Nijmegen en later bij de familie Wijnbelt-Van Gaalen in Kerkrade. Henriëtte Levitus (16 juni 1920 - †Nijmegen 2 december 2009) trouwde in de zomer van 1942 met Jacob de Jong. Samen wisten ze naar Zwitserland te ontkomen, waar hun zoon Albert de Jong (3 januari 1945) werd geboren.

Bron: e-mail Bart Janssen-Beekelaar 15 februari 2010; PK; e-mail Albert de Jong(kleinzoon) 19 februari 2011; www.joodsmonument.nl ; brieven van Liesbeth Blauw-Wijnbelt (kleindochter van W.J.van Gaalen) 2007, 2012 en 20 augustus 2013 met foto van Yvonne Levitus en van banketbakkerij Levitus; e-mail De Rozet 9 september 2013.

Oneven nummers

77 1985 Gijs en Els Hoogenboom



Gijs Hoogenboom (77) kreeg 23 oktober 2013 door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen de Zilveren Waalbrugspeld opgespeld voor zijn verdiensten voor de stad Nijmegen. Dit gebeurde in de St. Stevenskerk te Nijmegen. Hoogenboom kreeg de onderscheiding, die door de gemeente wordt uitgereikt aan mensen die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Nijmeegse samenleving, voor zijn werk als stadsgids bij het Gilde Nijmegen in de afgelopen 25 jaar. Hoogenboom bedacht onder meer de stadswandelingen door de wijken De Goffert en Hazenkamp. Ook deed hij als lid van het Nijmeegse 4&5 mei-comité onderzoek naar de begraafplaatsen aan de Groenestraat, het Engelse kerkhof Jonkerbosch en Vredenhof.

85 Familie Pels.
Hetty van Emden-Pels, Andre.

Hierbij wat foto's van rondom ons huis, Vossenlaan 85. De eerste twee zijn gemaakt rond 1953 op se speelweide bij de Goffert. Fe tweede kijkt naar de Gemsstraat en Antilopestraat, die er toen nog niet was. De laatste twee zijn genomen in de voortuin, richting Braam en richting goffert. Ik stuur je ook nog foto's van de kleuter en lagere school, NSV2.



257 *Nathan de Vries, geboren 12 november 1904 in Haarlem, kwam op 27 mei 1935 naar Nijmegen, komende uit Haarlem. Hij was conrector. Zijn echtgenote was Sophie de Vries – de Jong, geboren 10 april 1918 in Nijmegen). Ze kregen twee kinderen die de oorlog overleefden. Hij vertrok met zijn vrouw op 6 maart 1943 naar Amsterdam op bevel van de Nijmeegse politie. Hij had op een zondagmiddag naar een voetbalwedstrijd gekeken. Hetgeen voor Joden verboden was. Jacob de Ruiter, een jodenjager uit de Nijmeegse politie pakte hem op. Vanuit Westerbork werd het echtpaar gedeporteerd naar Bergen Belsen. Nathan en Sophie zaten in een vastgelopen trein met 2500 Joodse gevangenen in Tröbitz bij Leipzig. Daar overleden zij door uitputting.*