

HAUKES WERELDBEROEMD IN KEKERDOM

HERMANN HAUKES SR. (1878 - 1955)

Update 1.3 140501 by Ir. René A.M. Martens RI Msc.

De familietak Haukes heb ik niet nader onderzocht omdat er geen familierelatie is van noch René noch van Delia, maar wel een jarenlange vriendschap. Wat leuk is dat als je dieper graaft in de Haukes familie telkens weer de naam Awater tegenkomt. De schoonmoeder van onze dochter Jasmijn is Grada Awater en heeft jaar jeugd doorgebracht in hun voormalige huis naast het kerkje in Kekerdom waar onze Jasmijn Martens is getrouwd met de in Millingen geboren Martijn Awater (voorheen Schmitjes), voormalige keeper van het 1^{ste} SC Millingen, nu hoofdtrainer. Zie voor meer informatie het stamdoosier Awater.



Opa Hermann Haukes



Hermann Haukes, geboren 01 december 1878 te Zyfflich – Duitsland (religie: Rooms katholiek), overleden en begraven 27 aug 1955 te Kekerdom. Opa heb ik niet persoonlijk gekend. Oprichter Hermann Haukes startte in 1909 met een boter en kaasfabriek aan de Botsestraat in Kekerdom, in 1918 kocht hij een vrachtwagen voor het transporteren van zijn eigen producten, wat volgde was in 1920 de oprichting van een eigen transportbedrijf.

In 1950 werden de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met een grondverzet en wegenbouwbedrijf deze afdeling werd opgericht door de zonen Theo en Joep. Men was actief in de weg- en waterbouw tot het faillissement in 1977, het bedrijf maakte een doorstart als transportbedrijf wat heden ten dagen nog steeds bestaat.



Joep Haukes



Joep en Marie hebben wij leren kennen bij St.Anneke. Joep was in die tijd directeur bij Haukes afdeling Wegenbouw. Marie was de spil van het gezin en altijd even gastvrij in hun huis aan de Jacobsaan. Joep was ook senator bij St.Anneke, een rustige man waarvan ik altijd veel heb mogen leren.



Gebroeders Haukes: vlnr Paul, Thomas, Willy, Gerrit, Herman, Joep, Theo, Hein en oma Haukes Leenders.

Kinderen van Joep

Herman Haukes



Anno 1954 te Kekerdom; vlnr Herman, Annelies en Ria.

Herman was een van mijn (auteur René) beste vrienden. Hij werkte in die tijd bij E.W. Smit in Neerbosch op de pijpenbuig





Herman in Suriname

afdeling. Samen met Nora werd hij technisch man bij de pijpaanleg in Bergen (Monts) in Zuid België. Wij hebben hen daar nog opzocht in hun stacaravan. Na dit project verhuisde hij samen met Nora naar de binnenlanden van Suriname voor de aanleg van een weg dwars door de jungle bij zijn werkgever E.W. Smit.

Mooie verhalen kon hij vertellen over deze tijd. Het volgende project bracht hen naar Trinidad in Venezuela dat helaas door een lokale staking hem het leven kostte doordat drie arbeiders hem de hersens insloegen en later zijn veroordeeld en opgehangen.

Hollands avontuur in Surinaams oerwoud.

Bosontsluitingsweg moet Suriname vooruit helpen.

11 januari 1974



Binnenkort zal in Suriname een 205 kilometer lange weg dwars door het oerwoud gereed komen. Deze weg begint bij Tibiti op een afstand van ongeveer tweehonderd kilometer vanaf Paramaribo en leidt door het onmetelijke bos met zijn moerassen en rivieren naar Avanavero nabij de Corantijnrivier, waar op papier de tweede stad in grootte van Suriname is gepland. Of deze plannen even snel verwezenlijkt zullen worden als de weg, valt nog niet te bezien. De bosontsluitingsweg, zoals deze langste weg in Suriname genoemd wordt is aangelegd door het Nijmeegse Annemings- en Handelsbedrijf E. W. Smit B.V. Voor directeur E. W. Smit (66) uit Mook is

deze weg van de eerste tot de laatste kilometer een project vol van verrassingen geweest.

Nora met haar Eend in Suriname



Nora is geweldig opgevangen door Dick en Annelies Megchelenbrink in Schoorl. Nora heeft later Evert van Ingen leren kennen waarmee zij haar leven weer een fijne inhoud heeft kunnen



geven. Inmiddels bestaat onze vriendschap alweer 45 jaar getuigen de 4-maandelijke etentjes met Geerlia en Hennie Fluit, Dick en zijn 3e partner Martina, waarmee hij ook al weer 25 jaar heeft samen geleefd. Helaas is Dick voor ons te vroeg overleden in 2013.

2011 Vrienden etentje in Callantssoog bij Dick en Martina.



Evert in Saoedi Arabië



2007 Oma Delia met kleindochter Amber

2011 Oma Nora met kleindochter Sophie.



2013 Geerlia met kleindochter Noa

Drie vriendinnen, drie kleindochters allen van hun oudste zoon EN alle drie geboren op 26 juli, bijzonder toch !

Zeldenrust getuige op Trinidad

door Wim van Geffen
NIJMEGEN, maandag
 De internationaal vermaarde patholoog-anatoom dr. J. Zeldenrust is dit week-einde op Trinidad opgetreden als getuige-deskundige in de zaak van de vorig jaar op dit Zuidamerikaanse eiland dodelijk mishandelde Nijmegenaar Herman Houkes (31).

Deze werd als hoofd van een technische dienst door drie stakers op zijn bedrijf in elkaar geslagen. Na tal van operaties overleed hij in het Wilhelminagasthuis te Amsterdam. De algemene verwachting is dat de daders levenslang of zelfs de doodstraf krijgen.

Herman Houkes was werkzaam bij een belangengemeenschap van de Ballast-Nedam en de Nederlandse Bazaltmaatschappij die op Trinidad met de aanleg van een waterpijpleiding was belast. Tijdens een staking betrad hij het terrein, tot woede van de stakers. Drie ervan besprongen hem van achteren en sloegen hem enige malen hard op het hoofd.

Houkes' werkgeefster vond dr. Van der Werff, neuroloog bij het W.G., bereid om het slachtoffer op Trinidad te opereren. Het resultaat was in eerste instantie ook bevredigend, dat de neuroloog het medisch verricht-

woord achtte Herman Houkes voor verdere behandeling naar Amsterdam te laten transporteren.

In Amsterdam volgde een half dozijn hersenoperaties. Een hersenontsteking had echter dodelijke gevolgen.

Het slachtoffer — wiens huwelijk vijf jaar kinderloos bleef en die een maand voor de Trinidad-rellen plots naar Nijmegen opbelde dat hij vader zou worden — werd in Nijmegen ter aarde besteld. Na overleg met een uit Trinidad naar Nederland overgevoegen politie-officier, gaf de Amsterdamse justitie opdracht het stoffelijk overschot op te graven en ter beschikking te stellen van dr. Zeldenrust.

Deze verrichte sectie in 't St. Radboudziekenhuis te Nijmegen in bijzijn van de politiemann uit Trinidad en een Amsterdamse rechter-
 cheur. Daarna werd het stoffelijk overschot vrijgegeven.

Terwijl de justitiële machine op volle toeren werkte, werd Houkes' jonge weduwe enige weken geleden moeder. De ambulance die haar naar het ziekenhuis bracht, slipte op een zwaar belijde weg en reed een sloot in. Per slee werd mevrouw Houkes naar het ziekenhuis overgebracht, waar de bevalling voorspoedig verliep.



• Nora Haukes-Tissen (26), moest dit week-einde per slee naar het ziekenhuis worden vervoerd. Ik heb Jos niet voor niets gehad...
 Foto: Theo Tenvald

Per slee naar kraamkamer
 Van een onzer verslaggevers ALKMAAR, dinsdag
 Een hoogzwangere vrouw uit het Noordhollandse Camperduin moest gedeeltelijk per slee naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Zwangere Nora door snelle hulp op tijd in ziekenhuis

„Rit met slee net een film“

door Madeleine Boerma

ALKMAAR, woensdag
 Het leek net een film! In het licht van schijnwerpers en autolampen, dat weerkaatste op het witte polderlandchap, zweefden politiemannen, ziekenbroeders en buren tweeënhalf uur om de hoogzwangere Nora Haukes-Tissen over spiegelgladde paden naar het ziekenhuis te vervoeren.

Nadat de ziekenauto was vastgelopen en de politieu-
 dien werd Nora ten einde raad in doeken gewikkeld om per slee door de weilanden naar de politieu-
 toekken. Nora zal het beeld van de valende en weer opstaande mannen die haar goed vast probeerden te houden niet snel vergeten. Toch is de 28-jarige vrouw uit Schoor (Noord-Holland) geen moment bang geweest dat ze haar eerste kind in de barre winterkou ter wereld zou moeten brengen.

Beroemdheid
 Zowel in het Centraal Ziekenhuis als het St. Elisabeth Ziekenhuis in Alkmaar is de kleine Jos al een beroemdheid. Want de enige verloskundige die die avond dienst had werd door de glansheid verbander om tussen de twee ziekenhuizen te pendelen. Nogmaals moest Nora worden vervoerd. Ditmaal niet met een politie, maar met een echte ziekenauto.

Lachen
 „Ik heb er veel voor over de behaaglijke warmte van het Centraal Ziekenhuis in Alkmaar... Het ging allemaal heel snel. Ik had hem niet vóór 8 februari verwacht. Daardoor hebben we om de situatie kunnen lachen.“
 Het meest verwordend Nora nog de overwachting en snelle burnhulp. „Ze kwamen zelfs met een landrover, nadat de ziekenauto ook met aansluitingen niet verder kwam. Maar de smalle paadjes vol knullen met aan weerszijden 's sloot waren zelfs voor die auto te glad.“

PER SLEE NAAR KRAAMKAMER

Van een onzer verslaggevers ALKMAAR, dinsdag
 Een hoogzwangere vrouw uit het Noordhollandse Camperduin moest gedeeltelijk per slee naar het ziekenhuis worden vervoerd.

met een wagon klaar om haar naar het ziekenhuis in Alkmaar te brengen. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde zoon.

Geweldig leuk waren ook de Nieuwjaarsfeestjes die ik samen met José Stal organiseerde en zowel de familie Haukes als de familie Tissen rijkelijk waren vertegenwoordigd.

Ook onvergetelijk was het weekend met Dick en zijn "Hauko managementteam" Geerlia, Madelein, Delia en Nora in London.

Nora is nog lang als assistente betrokken geweest bij de familie E.W. Smit in Mook en zijn zoon Harm Smit waardoor zij Herman heeft leren kennen. Al jaren is zij rechterhand van Patric van Beek bij Bruggink notarissen in Wijchen. Medio 2015 zal zijn daar met pensioen gaan en nog meer wandelingen en uitstapjes gaan maken samen met haar Evert. Evert heeft tot zijn vroeg pensioen als planner actief geweest bij Recycling in Wijchen, na avonturen in Saoedi Arabië en Carr Herstel in Nijmegen.



Annelies Haukes



Annelies kende wij natuurlijk al jaren van carnavalsvereniging St. Anneke en vele feestjes en verjaardagen samen. Voor Dick was dit zijn 2^e echtgenote toen hij nog commercieel directeur was bij voormalig Eurometaal in Zaandam. Dick heeft na te zijn gestart als boekhouder een eigen bedrijf gestart in Arnhem gespecialiseerd in de jacht. Daar heeft hij nog een geweldige showroom gehad maar is helaas na twee jaar failliet gegaan. Na Eurometaal is Dick terechtgekomen in de internationale wapenhandel vanuit zijn bedrijf Holland Arma en heeft daarmee gigantisch verdiend maar helaas zag de politiek dit anders en hebben alle bedrijven zoals Eurometaal, Kruidfabriek en vele andere het niet meer kunnen redden met als gevolg duizenden mensen

op straat.

Dick en Annelies waren gek met hun paarden o.a. Mark en daardoor heeft Annelies na hun scheiding Rom Vermunt leren kennen die toen nog naast de paarden nog akkerbouwer was. Jasmijn en Jos Haukes jr hebben op de boerderij nog een geweldige vakantie gehad. Rom heeft de boerderij verkocht en een fraai paardenbedrijf V&M Stables in Ursum ontwikkeld nabij Alkmaar samen met Dicks en Annelies dochter Chantal.

Zakelijke avonturen met Dick Megchelenbrink

In de lijn van MARLIN is Publi Systems ontstaan voor levering van grote presentatiepanelen voor vliegvelden en publieksinformatie. In ons kantoor Villandry hebben wij het project Publi Systems Nijmegen ontwikkeld met een presentatie model aan de Waalkade tijdens de vierdaagse in 1992. Marlin en PS gingen failliet, waarmee ook het PSN project was afgelopen. Verlies circa 65.000,= gulden.



Een andere ontwikkeling was het Freedom Enterprise Corporation project met FECig als financiering vehikel gebaseerd op een callatoral van 4 miljard dollar als basis. Na vele onderhandelingen in Curaçao, Jersey USA, Zwitserland en een groot event in Las Vegas hotel RIO bleek het omzetten naar cash een onmogelijke opgave en is na ons bezoek aan de minister in Turkye de groep uit elkaar gevallen. USA Partner Paul Genova heeft tonnen investeringskapitaal verloren. Jalcin Eroluw (Vancouver Canada) is met de noorderzon vertrokken.



Ria Haukes

Ria is tot vandaag ongehuwd gebleven, maar heeft een jarenlange vriendschap gehad met Ans Hoen, die helaas ook te vroeg in 2013 is overleden door een hartstilstand nota bene bij Ria thuis.

Jos Haukes

Benjamin Jos is de jongste broer van Herman, getrouwd met Noortje Castelein wederom een carnivals huwelijk. Haar ouders Frits en Tiny Castelein waren ook lid van St.Anneke, waarbij Jos en Frits ook senatoren waren.

2011 Geerlia, Jos en Delia.



Familie Tissen



Door Nora en verjaardagen hebben wij ook de familie Tissen leren kennen. Vader was schoenmaker met destijds de kinderen als haal- en brengservice. Broer Gerard was politieagent en op zijn initiatief hebben

wij ieder woensdagavond gebruik mogen maken van de sportzaal, destijds nog op het politiebureau aan de Mariënborg, nu verbouwt tot archief, bibliotheek en werkvoorziening. Wat wij daar deden? Volleyballen.

Hierdoor hebben wij de Tissens nog beter leren kennen en waren zij ook vaak te gast bij onze vrienden Nieuwjaar party's. Enkele locaties o.a. Leursehof, Belvedere, Lakenhalkelder, Fort Lent en het Saverijn.

Allemaal tradities? Ja, evenals het jaarlijkse vrienden tennistoernooi in de Waddenzee in Malden. Maar goed iedereen krijgt het druk met haar/zijn carrière en natuurlijk worden er steeds meer kinderen geboren en blijven we elkaar alleen nog zien bij de verjaardagen bij Nora en Evert, totdat; oma Tissen verhuisd naar de Maldenborch in Malden. Tante Stien van Geerlia verhuisd later ook naar dit bejaardencentrum en nieuwe traditie is geboren; collectief koffiedrinken zondagochtend bij oma Tissen en tante Stien. De goedlachse en altijd even blijde Oma Tissen is daar in 2013 overleden op 95 jarige leeftijd. Dus? Tijd voor nieuwe tradities nu wij allemaal nagenoeg zijn uitgewerkt.



Carnavalsvereniging heeft in onze wederzijdse jonge jaren een belangrijke rol gespeeld. Hierbij de senaat anno 1974.

Vlnr: **Jos Haukes**, Jos Hulsen, Willy Thijssen, Pieter Hulsen, Berry Hoenrop, **René Martens**, Henk Smits, **Dick Megchelenbrink**, Jo Willems, Gerard van de Pluijm, Jo Hutting, ?.

Vooraan: Frits Castelein, Huub Ketels, Frans Veugelers, Toon Reijnen, **Joep Haukes**, Joop Fackeldey, Dick Chinaux, Ad Hinnen, **Herman Haukes**, Jo van de Water, Ton Peters, ?, Jo Hulsen.

Pages: Bernadette Sanders, de Leeuw.

STAMBOOM DOSSIER

